

KEER TEVREDEN TERUG!

Vreemdelingen uit niet-EU-landen zijn meer dan vijf maal zo vaak werkloos dan autochtonen.

40 procent van de Belgische gevangenispopulatie is niet-Belg.

Drie tot vier jaar na het volgen van een inburgerings-traject beschikt nauwelijks de helft van de vreemdelingen over een kennis van het Nederlands die het overlevings-niveau overstijgt.

Werkloos? Heimwee? Taalproblemen?

Aanpassingsproblemen, taalproblemen, cultuurkloof, onoverbrugbare verschillen in mentaliteit, samenlevingsproblemen, werkloosheid, kinderen die op het verkeerde pad geraken, heimwee, slecht weer,... Uw emigratie naar Vlaanderen bracht u misschien niet op wat u ervan verwachtte.

Voelt u zich niet thuis in Vlaanderen? Had u een fout beeld van Vlaanderen toen u besliste naar ons land te verhuizen? Slaagt u er maar moeilijk in om u in te burgeren? Vindt u geen werk? Botst uw manier van leven teveel met onze Vlaamse en Europese waarden en normen? Bent u hier niet in staat te leven volgens uw eigen tradities die u nochtans koestert? Waarom dan ongelukkig blijven in Vlaanderen? Er is een alternatief: een terugkeer naar uw eigen land, uw land van herkomst.

Een helpende hand...

U hoeft er bij uw terugkeer naar uw eigen land niet noodzakelijk alleen voor te staan. Het REAB-programma van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) bijvoorbeeld helpt illegale migranten, geweigerde asielzoekers en asielzoekers in de procedure die vrijwillig willen terugkeren en zich willen herintegreren in hun herkomstland of die willen emigreren naar een ander land en die niet over de nodige middelen beschikken om dit te doen.

Maar ook andere vreemdelingen met een terugkeerwens kunnen via terugkeerprojecten zoals IRRiCO vaak adequate hulp krijgen van de IOM in verband met hun terugkeer. De IOM heeft heel wat nuttige informatie over de mogelijkheden tot reïntegratie in het land van herkomst. De IOM is tijdens de kantooruren bereikbaar van maandag tot vrijdag op hun kantoor in de Montoyerstraat 40 te 1000 Brussel. Telefonisch is de IOM bereikbaar via het nummer 02 287 70 00.

Indien u zich om welke reden dan ook niet thuis voelt in onze Vlaamse samenleving, overweeg dan zeker de optie van een terugkeer naar eigen land en aarzel niet om hulp te vragen!



Johan Deckmyn



**MEER INFO OVER UW TERUGKEER NAAR UW LAND VAN HERKOMST?
MAIL NAAR KEERTEVREDENTERUG@HOTMAIL.COM**



Vlamingen zijn een gastvrij volk, maar...

Vlaanderen is nu reeds het dichtst bevolkte land van het Europese vasteland. Omdat Vlaanderen momenteel à ratio van meer dan 130.000 nieuwkomers per jaar overspoeld wordt door nieuwe immigranten hoeft het niet te verbazen dat veel Vlamingen afkerig en wantrouwig staan tegenover nieuwe immigratie. Niet alleen kost die massa-immigratie de Vlaamse belastingbetaler handenvol geld, ze heeft ook tal van andere negatieve gevolgen voor onze samenleving zoals overbevolking, toenemende criminaliteit en overlast, woningtekort, capaciteitstekort in het onderwijs en het verdwijnen van de schaarse open ruimten. Bovendien willen de Vlamingen zich ook graag thuis blijven voelen in hun eigen land, wat door de aanhoudende immigratiestromen nu alsmàr minder het geval is. Dit heeft niets te maken met racisme of vreemdelingenhaat, maar alles met gezond verstand.



Vlaams Belang wil terugkeermogelijkheden voor heimweemigranten

Het Vlaams Belang vindt dat de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst intensiever moet ondersteund worden door de overheden van ons land. Het Vlaams Belang pleit voor de oprichting van een 'fonds voor vrijwillige terugkeer' bovenop de budgetten voor de terugkeerprogramma's van de Internationale Organisatie voor Migratie. Heimweemigranten moeten worden ondersteund en gestimuleerd om terug te keren naar hun land van herkomst. De vreemdeling die ervoor kiest te remigreren, moet een terugkeerprijs ontvangen die hem in staat stelt een nieuw leven te beginnen in het land van herkomst. Deze prijs komt vanzelfsprekend niet toe aan criminele vreemdelingen, illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers die desnoods gedwongen moeten worden uitgezonden.

KEER TEVREDEN TERUG!



Gent



Vu: Filip Dewinter, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen